

## **Zondag 18 februari**

Deze dag was het een rustdag om bij te komen van afgelopen zaterdag, die best wel intensief was. We begonnen de ochtend met een kerkdienst in de Friezenkerk. Dat is een katholieke kerk aan de rand van het Vaticaan die ooit door Nederlanders is gesticht om kerkdiensten te kunnen volgen in de eigen taal terwijl ze in het Vaticaan verbleven. De preek werd gegeven door Antoine Bodar. Een kunsthistoricus, hoogleraar Christendom, cultuur en media in Tilburg, auteur en priester van de Friezenkerk.

Na deze ochtenddienst hadden we de kans om van ver de paus te zien, die om 12 uur 's middags verscheen in een raampje voor de menigte die zich op het plein had verzameld. Na de lunch vertrokken we met de bus naar Assisi. Richting het eind van de rit vertelde meneer Makkenze ons kort het levensverhaal van Franciscus van Assisi, de man die het middelpunt is van onze tijd in Assisi. Franciscus was een zoon van een rijke handelaar en leefde het begin van zijn leven in overvloed. Maar toen er een oorlog uitbrak met een andere Italiaanse stadstaat, wilde Franciscus meevechten. Tijdens de oorlog werd Franciscus als gijzelaar gevangen genomen voor losgeld. Tijdens zijn gevangenschap begon hij na te denken over zijn leven en toen hij eenmaal vrij was, besloot hij om in armoede te leven om zo dicht bij Jezus en God te komen. Hij kreeg veel volgelingen en stichtte zelfs een orde van mensen die allemaal, net als Franciscus, in armoede leefden.